

# Bengt Thaung är död

---

Förra fredagen förolyckades IFK-profilen Bengt Thaung. Han blev påkörd av en bil i en gatukorsning när han cyklade. Olyckan skedde i hemstaden Perth, Australien där Bengt har bott sedan flytten från Växjö 1994. Han efterlämnade fru Claudia och dottern Stephanie.

Bengt hade en lång gärning inom IFK Växjö bakom sig. Redan i slutet av 1950-talet friidrottade Bengt i IFK Växjö. Det är dock inte som aktiv vi kände Bengt utan som ledare. 1965 (23 år – född 1942) blev han invald i klubbens styrelse som sekreterare. Inom styrelsen stannade sedan Bengt ända fram till 1985. Han innehade olika positioner i styrelsen. Bland annat ordförande mellan 1977-1981.

Bengt hann dessutom med att arbeta i Smålands friidrottsförbunds styrelse mellan 1982-1986. De sista tre åren som ordförande.

Under åren 1983- 1986 ingick Bengt i Götalandsregionens styrelse.

Under åren 1982-1989 var Bengt ledarmot i Svenska Friidrottsförbundets valberedning

Bengt var dessutom anställd i IFK Växjö i flera omgångar. Först ett drygt halvår 1970 som administratör inför klubbens första SM. Sedan som tränare och ansvarig för Sveriges första friidrottsskola 1971-1973. Från slutet av 1979 var Bengt anställd som Kansli- och marknadschef ända fram till november 1991. Som anställd var Bengt tävlingsledare för SM 1984.

När jag, som ung och vilsen, kom till Växjö 1975 var det framför allt Bengt som tog hand om mig. Han lotsade mig in i Växjös ungarliv såväl som i idrottslivet i staden. Många var de kvällar jag tillbringade i Bengts hem på Wennerbergsgatan. Alltid i en varm och omtänksam miljö. På detta sätt lärde jag känna IFK Växjö som präglades väldigt mycket av Bengts arbete och engagemang.

Bengt träffade Claudia på ett tåg någonstans i Tyskland och det förde honom så småningom till Claudias hemstad Perth i västra Australien. 1994 flyttade familjen som då bestod av även 5-åriga Stephanie. Många är de IFK-are som har besökt deras hem i Perth. Alltid väl mottagna och servade.

Bengt var en person som verkligen tyckte om att göra saker. Skidåkning både på längden och utför var en passion. Inga utförlöpor var för svåra för Bengt. När vi senast åkte utför tillsammans i Italienska Alperna för två år sedan frågade jag Bengt varför han hela tiden lyfte på ena foten och åkte på en skida fick jag svaret. "Skall jag åka med dig måste jag hitta på något som gör det lite svårare". När jag vid samma resa undrade varför han aldrig blev trött i benen, när mina ben värkte av mjölksyra blev svaret. "Du svänger för ofta". Det var Bengt i ett nötskal – inget var omöjligt och han gillade utmaningar.

För oss som lärde känna Bengt under 70- och 80-talet är det en stor saknad att han inte längre finns. Många i dagens tränar/ledarkader i IFK Växjö är fostrade av Bengt. Vi har många minnen från friidrotten och från våra resor tillsammans.

Det vi alla tyckte mest om är dock Bengts mänskliga värme, omtänksamhet och förmåga att osjälviskt ge åt andra. Det är dessa egenskaper vi förknippar med Bengt Thaung

Janne Bengtsson

Begravningen äger rum onsdagen den 2 april i Perth. Familjen önskar att minnesgåvor sätts in på IFK Växjös Bg. 658-9212 märkt med Bengt Thaungs Minnesfond.